

## Bezoek van Neil Walker en Cristin Bouchet op 19, 20 en 21 januari 2018

Julie kennen ze zeker wel, de twee "Bunker-Freaks" uit Jersey.

Ze zijn te gast geweest op onze Nieuwjaarsbijeenkomst, en, aansluitend op hun vorig bezoek van 17 januari 2015, hebben ze tevens van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun verdere nieuwsgierigheid met betrekking tot de Bunkers in Zeeland voldoening te geven.

Een tweedaagse Battlefield- tour werd, als volgt, voor hen uitgewerkt:

Op zaterdag 20 januari zijn in de ochtend de bunkers van Burgh Haamstede bezocht. Tijdens de middag kwam het uiterste Zuiden van Zuid-Holland aan de beurt met name "De Punt" op Goeree-Overflakkee. De begeleiding was verzekerd door Arthur en Peter. Axel was erbij om de bunkers van Burgh Haamstede eindelijk ook eens te kunnen bewonderen.

Op zondag 21 januari werd de ganse dag besteed aan nog niet bezochte locaties op Walcheren. Hiervoor heeft Axel de rondleiding op zich genomen.



### De Battlefield tour op Burgh Haamstede: (Deel 1 /20 januari 2018)

Vertrek om 09u00 in Middelburg via de N57 , met onderweg enige toelichting met betrekking tot de Delta Werken waaronder de dam van het "Veerse Gat", de Oosterscheldekering met Neeltje Jans, en de Brouwersdam, tijdens de middag. Voor hen zeer indrukwekkende bouwwerken die bewijzen dat niet alleen de Duitsers

met sterke betonconstructies konden omspringen. Echter de "vijand" was van een heel ander allooi...

In Burgh Haamstede zijn we meteen naar het grote bunkercomplex, ten westen van het Slot Haamstede, gegaan. De Nieuwe Weg inslaan en rechts zie je in het bos de grote "Sanitätsbunker"



Eind van de Nieuwe weg kom je aan een splitsing : rechts de Vertonsweg en links de Moolweg . Rechts in de berm kan je de auto achterlaten en te voet via de Moolweg bereik je na ongeveer 200 meter stappen verschillende bunkers waaronder de meest indrukwekkende, rechts boven, teneinde een trap op een duin , de "Walvisbunker". Een heuse Bataillons- oder Regiments-Gefechtsstand van het type 117a.



Zijn "bijnaam" dankt hij aan de verlengde scherfmuur die links eindigt in een horizontale steunconstructie ter verankering van de bunker in het duinzand. Deze verankering is vrijgekomen uit het zand en doet denken aan een walvisstaart.



Op het dak van de bunker bevindt zich nog een fraaie koepel



Aan de rechter kant van deze bunker staat afzonderlijk ook een mooie Tobruk



Aan de voet van deze duin en aan de overkant van de Moolweg zijn er nog ettelijke manschappenbunkers.



Veel bouwsels werden "Verzeeuwigd"



Vanuit dit bunkercomplex zijn we dan westwaarts door de duinen gestapt. Je komt dan via een veepoort in een prachtig natuurgebied met grasbegroeiing, duinen en vennen. Je volgt het pad met de rood/groene markering



Na ongeveer 15 minuten stappen kom je aan een uitzonderlijke duin met 2 Tobruks en verschillende betonnen toegangen die, ondergronds, in de duin leiden.



En als je er alles wil van weten dan stap je over de omheining en daal je af in de "onderwereld"



Véél bezoekers van ons museum in Zoutelande vragen dikwijls of er ondergrondse gangen of tunnels waren tussen de 502 en de 143. Wat, zoals wij weten, niet zo is. Wil je ondergrondse tunnels zien dan moet je naar Burgh Haamstede gaan. Uw verslaggever had nooit durven denken wat er hier te zien is .

Het is dan ook schrikken als je plots in een van die ondergrondse "Vensters" "ein deutscher Bunkergeist" ziet verschijnen...





Na deze locatie hadden we stilaan een hongergevoel dat opkwam en zijn we terug naar Burgh gereden om er tegenover de ingang van het slot in een eetgelegenhed het typische "Broodje-Kroket" te verorberen. (Zie "Lunch" op het kaartje")

Wenst U deze bezochte locaties terug te vinden? Zie dan hieronder de bewerkte schermafdruk van Google Maps



**De Battlefield tour op Burgh Haamstede: (Deel 2/ 20 januari 2018)**  
**- Nieuw Haamstede**

Begin van de middag zijn we nog verder gaan verkennen in de richting van het vliegveld van Burgh Haamstede. Via de Kloosterweg, richting noord-west, kom je toe in Nieuw Haamstede. Op de Strandweg kom je dan een Observatie of Logistieketoren tegen. En verderop links, achteraan op een privé terrein, afgesloten met een houten hek, is er nog een tweede Sanitätsbunker



Op de parkeerplaats van de "Schouwse Boer" gelegen aan de Torenweg is er ook nog een Kabelschaltstelle. Een andere bunker is ook nog te zien bij het hoofdgebouw van Camping Groenewoud. Echter is er geen goede foto beschikbaar.



Voor juiste locaties van Nieuw Haamstede: zie de schermafdrruk hieronder.



En dan nu verder via de N 57, Serooskerke op Schouwen, en de Brouwersdam naar Goeree-Overflakkee.

### **De Battlefield tour op "De Punt" - Goeree-Overflakkee: (20 januari 2018)**

Aangezien we op ongeveer 15 min rijden van de "Bunkerroute De Punt" verwijderd waren, hebben we even Zeeland verlaten om ons naar dit bunkercomplex te begeven op Goeree-Overflakke (Zuid-Holland).

Verschillende leden van onze stichting hebben dit complex nog bezocht bij de terugkeer van onze groepsuitstap, georganiseerd door Henk Adriaanse, naar de Biber Bunker in Oostvoorne op 17 april 2016.

Hieronder enkele sfeerbeelden:







In de ochtend:

**Stützpunkt Fichte "Nord Batterie" op Vrijburg,**



Ook werd er nog "even" een bezoek gebracht bij Hans Sakkers thuis, aangezien hij nog enkele boeken aan Neil en Cristin wenste te geven. Wegens het onderwerp heeft het bezoek wel langer geduurd dan "even", maar iedereen was tevreden... dus verder naar :

**Westkapelle** met het Polderhuis, de Sherman Tank, de Dijk en de Kreek, de vuurtoren met de slachtoffers van de Molen, de landing en de bevrijding.



**Domburg**, met de kraters in het Golfterrein, aan de overkant de twee bunkertjes aan de "Kromme Weg"(foto's werden door Neil genomen), het herdenkingsmonument voor de Noorse Commando's, de 41 RM Commando en de Belgische Commando's, en voor de verandering, een beetje maritieme geschiedenis met de Godin Nehalennia, de beschermdame voor de zeelieden en handelaars uit de Gallo-Romeinse tijd.



Dan maar even doorrijden naar het **Kasteel Westhove en de Manteling** waar nog enkele restanten van de Duitse bezetting aanwezig zijn.

Vrij uitzonderlijk zijn de nog steeds aanwezige isolatoren voor de bevestiging van de telefoondraden aan de boomstammen. Die kan je vrij snel terugvinden vanaf de parking van het Kasteel Westhove . Neem de hoofddreef die naar het bos leidt. Aan de eerste kruising met de dreef die links naar het kasteel gaat en rechts naar Berkenbos moet je op de rechtse hoek naar de boom kijken die onderaan een grote holte vertoont. Richt uw blik op ongeveer 2 à 3 meter naar boven en dan zie je de isolatoren in de boomstam. Keer nu aan de zelfde kant van de hoofddreef enkele bomen terug naar de parking en dan zal je er nog een 4 tal zien met deze isolatoren. Men kan dan ook afleiden dat dit gedeelte van de hoofddreef niet door de overstromingen werd getroffen, anders waren deze oude bomen ook afgestorven door het zoute zeewater.



De verdere restanten in de Manteling hebben we niet bezocht wegens de achterstand op het tijdschema.

Via Aagtekerke en Meliskerke zijn we langs de 2 bunkers type 611 - "**Stützpunkt Von Seek**" **te Werendijke** gereden. Enkele foto's werden van op de rijbaan door Neil en Cristin genomen.

Dan verder doorgereden naar de **Rotonde van Koudekerke** om toch nog maar eens de 631 te bezoeken. De meegebrachte laarzen kwamen van pas.



Nu naar ons laatste doel :**Stützpunkt Von Kleist**

Eerst de 669 aan de ingang van het veld



dan iets verderop de eerste 611  
van op afstand

De duisternis heeft ervoor gezorgd dat we heel discreet de twee eerste bunkers van nabij konden bekijken. Qua belichting echter niet ideaal voor mooie foto's.

Eerst de 669:





Dan de 611:



En dan het laatste beeld in de 611:



Op een werkblad in beton blijktbaar de afdrukken van granaathulzen ??? met daarboven een datum " 23 IV 44... en eronder de naam (moeilijk te lezen) misschien van een **Kanonier Piotrowski** ???... Dit is in ieder geval een bestaande Poolse familienaam; Wie zal het ons vertellen ???

Aangezien het de laatste dag zo druk was en de innerlijke mens nog niet werd gevoed, en Neil en Cristin ook veel belangstelling vertoonden voor de oude architectuur op Walcheren, en zij van een prachtig stadje hadden gehoord, maar nog niet bezocht, zijn we samen naar Veere getrokken om het te bezoeken en er een lekkere Italiaanse pizza gaan eten in het restaurant 1611 langs de kade net naast de Schotse Huizen.

Maandag ochtend zijn ze per trein naar Schiphol vertrokken voor de terugreis naar Jersey.

Ik heb in hen fantastische mensen mogen ontmoeten. Ze komen nog zeker terug, want zij willen nu richting Hoek van Holland en Scheveningen/Den Haag gaan om daar de onderdelen van de Atlantikwall te bezoeken. Misschien kan de Biber-bunker en zijn omgeving ook ingeplant worden. We wachten rustig af.

Voor juiste locaties op Walcheren: zie de schermafbeelding hieronder.



03 februari 2018

Uw verslaggever, Axel.